

de lach in je ogen

het is weer zo'n dag
dat alles anders gaat
dan gepland

op mijn knieën sjor ik
je schoenen aan
ik voel je hand door
mijn pas geföhnde haar

niet doen, wil ik zeggen
ik kijk naar je op, je raakt me
met je dromerige glimlach
terwijl je vingers
door mijn haren woelen

dan kijk je me aan
'mam, ik vind je zo zacht'
één blik in jouw ogen
en ik kan de dag weer aan



Dichteres: Annette Akkerman
Titel gedicht: de lach in je ogen

Leeftijd: 58

Land van verblijf: Nederland
Auteursrechten: Annette Akkerman